

Handvest van het interlevensbeschouwelijk platform van Brussel

Wij, vertegenwoordigers van de verenigingen en collectieven die het interlevensbeschouwelijk platform van Brussel uitmaken,

In de overtuiging dat de dialoog tussen de levensbeschouwelijke gemeenschappen in onze stad Brussel onontbeerlijk is voor het samen leven in vrede, rechtvaardigheid en solidariteit;

In de overtuiging dat binnen de context van de Stad Brussel ons netwerk, onder bescherming van de publieke overheid met de erediensten als een van haar bevoegdheden, een neutraal kader biedt dat deze dialoog toelaat ;

In de overtuiging dat we door het delen van onze ervaringen, ter beschikking stellen van onze middelen en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en partnerschappen, plaatselijke initiatieven op het terrein en reflecties in de diepte kunnen bevorderen:

Wensen bij te dragen aan het bouwen van een betere stad, een beter land en een betere wereld;

En besluiten het volgende handvest aan te nemen:

- Brussel heeft een lange traditie van internationale openheid en is een belangrijk kruispunt geworden van Europese en mondiale relaties.
- Wij geloven in de noodzakelijkheid van een interlevensbeschouwelijk platform vermits de toekomst van een kosmopolitische gemeenschap gebouwd is op de kunst « samen te leven » die een aandacht vereist voor de kwaliteit van de verhouding tot de andere.
- Wij menen dat de echte interlevensbeschouwelijke ontmoeting inhoudt dat eenieder in alle vrijheid en in alle eerlijkheid getuigt ten aanzien van de andere over wat hij of zij gelooft en beleeft, evenals dat hij/zij openstaat voor de getuigenis van anderen. Wij zijn er zeker van dat deze ontmoeting tussen personen van verschillende levensbeschouwingen bijdraagt tot een verrijking die eenieder toelaat zijn/haar diepe identiteit te bevestigen zonder risico op syncretisme.
- Voor ons brengt een religieuze of filosofische levensbeschouwing innerlijke vrede en zet aan tot het zoeken van vrede met anderen. Tegenover onbegrip, onverdraagzaamheid en uitsluiting wenst ons platform een plaats van openheid en luisterbereidheid te zijn en niet van proselitisme.
- Wij hopen dat onze ontmoetingen een dynamiek van communicatie bewerkstelligen tussen onze organisaties.
- Wij verbinden ons ertoe op actieve wijze gemeenschappelijke projecten te organiseren en eraan deel te nemen: regelmatige ontmoetingen, jaarlijkse ontmoetingsdagen voor het grote publiek, publicaties, bezoeken aan onze respectieve organisaties.
- Bewust van onze verantwoordelijkheden willen wij ons inzetten voor de waarden van vrede, gerechtigheid, broederlijkheid en de verdediging van de waardigheid van iedere mens, waarbij we ons voornemen deze waarden over te dragen aan toekomstige generaties. Wij zijn van plan om onze inspanningen toe te spitsen op een ontwikkeling van een werkelijke pedagogie van de dialoog teneinde de jongsten aan te moedigen zich deze fundamentele waarden eigen te maken.